



Nieuwsbrief

Jaargang : 7
Nummer : 3
Datum : 27 - 5 - 2017

Redactieadres: I. Verkerk,
0251 - 221612 / 06-46730102
idolette001@hotmail.com

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
Wilgenhoflaan 2a – 1944 TD Beverwijk
Tel.: 0251-223608 –of 06 10056548
www.onzelievevrouwvangoederaad.nl

Bankrek.nr: NL31 RABO 0125 5716 23 t.n.v.
Stg. tot beh. van OLV van Goede Raad
ANBI nr.: RSIN819243644

VIERINGEN IN DE SANCTA MARIA AANVANG: 10.00 UUR

DATUM	VOORGANGER	KOOR
Wo. 31 mei	Parochiaan	samenzang
Zo. 04 juni	Pastor G. Tol (Pinksteren)	CANTORIJ
Ma. 05 juni	Pastor J. van der Linden	samenzang
Wo. 07 juni	Parochiaan	samenzang
Zo. 11 juni	Pastor J. van der Linden	samenzang
Wo. 14 juni	Pastor Mathew	samenzang
Zo. 18 juni	Pastor G. Tol (60 jaar priester)	CANTORIJ
Wo. 21 juni	Parochiaan	samenzang
Zo. 25 juni	Idolette Verkerk	CANTORIJ
Wo. 28 juni	Parochiaan	samenzang
Zo. 02 juli	Pastor G. Tol	CANTORIJ
Wo. 05 juli	Parochiaan	samenzang
Zo. 09 juli	Pastor B. Stuifbergen	SOUND OF LIFE
Wo. 12 juli	Pastor Mathew	samenzang
Zo. 16 juli	Pastor J. van der Linden	samenzang
Wo. 19 juli	Parochiaan	samenzang
Zo. 23 juli	Pastor P. Jacobs	samenzang
Wo. 26 juli	Parochiaan	samenzang
Zo. 30 juli	Idolette Verkerk	samenzang
Wo. 02 aug.	Parochiaan	samenzang
Zo. 06 aug.	Pastor G. Tol	samenzang
Wo. 09 aug.	Pastor Mathew	samenzang
Zo. 13 aug.	Pastor B. Stuifbergen	samenzang
Di. 15 aug.	Idolette Verkerk (Maria Hemelvaart)	samenzang
Zo. 20 aug.	Pastor P. Jacobs	samenzang
Wo. 23 aug.	Parochiaan	samenzang
Zo. 27 aug.	Pastor J. van der Linden	samenzang
Wo. 30 aug.	Parochiaan	samenzang
Zo. 03 sept.	Pastor G. Tol	CANTORIJ

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om tien uur de rozenkrans gebeden. Iedere 2^{de} woensdag van de maand is er een Eucharistieviering. De andere woensdagen een gebedsdienst met communie.



1957 🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰 15 juni 🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰 2017

Pastor G. Tol – 60 jaar priester

Wilt u dit met hem meevieren? Dat kan! Er wordt pastor Tol een lunch aangeboden namens de geloofsgemeenschap O. L. Vr. v. Goede Raad bij van der Valk in Akersloot. Wij genieten van de lunch tussen 12.00 – 14.00 uur.

Wilt U bij hem aan tafel aanschuiven, kunt U zich hiervoor opgeven door deze strook duidelijk ingevuld in te leveren bij Sancta Maria. De eigen bijdrage voor deze lunch bedraagt € 20,- (incl. 1 drankje)



Naam:

Aantal personen

Telefoonnr:

eigen vervoer ja / neen



KERKHOF

Het kerkhof achter de kerk is een oase van rust. Echter de mensen die de tuin bijhouden kunnen best vrijwilligers gebruiken die hun willen helpen in deze periode van groei en bloei. Op maan- en woensdagmorgen kunt u ze daar vinden. Zij zullen u met open armen verwelkomen

ROZENKRANS

Meer dan 7 jaar wordt er dagelijks gezamenlijk om 10 uur de rozenkrans gebeden. Eerst bij de Goede Raadkerk en nu in het voormalig klooster SANCTA MARIA. Sluit u aan en bid ook voor de wereldvrede.



MAANDAG SOOS

De maandag soos gaat niet met vakantie. U kunt er vanaf 13.30 uur gezellige klaverjassen of desgewenst een ander gezelschapsspel spelen. Loop binnen en doe mee.



Van de pastores

Wij gaan op naar het Pinksterfeest, 4 juni a.s.

Dat is het feest van de heilige Geest. Wat is toch die Geest? Voor mij is die heilige Geest, de geest van Jezus van Nazareth! Het is de inspiratiebron die borrelde in zijn binnenste; vanuit die bron deed hij de dingen die verteld zijn in de evangeliën verhalen. Denk aan: het verhaal van de verloren zoon, van de blinde Bartimeus, de man met de verdorde hand, over zaadjes die op de rotsbodem vallen, of tussen de struiken of op goeie grond. Uit al die verhalen en ontmoetingen blijkt hoe Jezus eigenlijk heel gewoon menselijke dingen heeft gedaan op buitengewone wijze. Als we dit Bijbelse Jezus verhaal heel rationeel lezen: "zullen wij snel ontdekken hoe seculier (werelds), hoe mens betrokken en hoe maatschappelijk actueel deze verhalen zijn neergeschreven. Jezus sprak over de concrete wereld en is naar mensen toegegaan! Van de latere beschouwingen over hemzelf, de Drievuldigheid of de sacramenten zou hij helemaal niets begrepen hebben", aldus hoogleraar theologie te Nijmegen. Professor Herman Häring.

Op dinsdag 9 mei zijn de heren Julius Steeman en Kees Admiraal bij ons thuis geweest. Met schop en kruiwagen hebben zij een berg zand en vergane graszoden achter uit onze tuin opgeruimd. Driemaal een aanhangwagen gevuld en weggereden! Geweldig! Zelf kon ik het niet meer doen vanwege die opgelopen "hernia". Je wil niet weten hoe blij we waren, dat eindelijk die berg rotzooi weg was!

Bij het drinken van een kop koffie hebben we hen uit de grond van ons hart bedankt. En Kees reageert dan met de woorden: "Zo deed Jezus dat toch ook!!" Ja zo concreet is Hij in zijn doen en laten. Die mannen handelen in Zijn Geest. Mooie Pinksterdagen.



Pastor Bertus Stuifbergen.

Dank

Op deze plaats wil ik jullie allemaal bedanken voor de goede wensen die ik ontving met kaarten 'Beterschap' en ook al die lieve handtekeningen.

Dat doet een mens goed als je zo plotseling op je nummer gezet wordt en je nog net met een paar krukken en een rollator jezelf kunt voortbewegen.

Dank voor de kaarten, de goede wensen en de gebeden.



Bloemetje van de maand mei

Ook dank voor het fraaie bloemstukje dat we kregen vanuit de Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Goede Raad .

Pastor Bertus Stuifbergen.

***Namens de redactie :
Fijne zomertijd !***



Zon.

O zon, met warmte als deugd.
Geeft de schepping meer vreugd.
Verdrijft koude van dag en nacht.
Geeft aarde zijn mooiste dracht.

Jouw warmte stuwt de groene pracht.
Met wonderlijk groeiende kracht.
Late bomen staan zo groen en mooi.
Als bakens in mooiste zomer tooi.

Leeuweriken dalen en zingend neer.
Doet vlinders zuigen nectar weer.
Late dieren kruipen uit aardse kieren.
Verdrijft de winterslaap der dieren.

Laat de wolken ruizen als muziek.
Doet vogels zweven op thermiek.
Geeft zo met deze unieke pracht.
De zomer met jouw warme kracht.

Gerard de Reus.