



Nieuwsbrief

Jaargang : 8
Nummer : 1
Datum : 25 - 3 - 2018

Redactieadres: I. Verkerk,
Tel.: 06-46730102
idolette001@hotmail.com

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
Wilgenhoflaan 2a – 1944 TD Beverwijk
Tel.: 0251-223608 –of 06 10056548
www.onzelievevrouwvangooderaad.nl

Bankrek.nr: NL31 RABO 0125 5716 23 t.n.v.
Stg. tot beh. van OLV van Goede Raad
ANBI nr.: RSIN819243644

VIERINGEN IN DE SANCTA MARIA

AANVANG: 10.00 UUR

DATUM	VOORGANGER	KOOR	
Zo. 04 mrt.	Pastor G. Tol	Samenzang	
Wo. 07 mrt.	Diaken M. de Haas	Samenzang	
Zo. 11 mrt.	Idolette Verkerk	SOUND OF LIFE	
Wo. 14 mrt.	Pastor Mathew	Samenzang	
Zo. 18 mrt.	Pastor B. Stuifbergen	CANTORIJ	
Wo. 21 mrt.	Parochiaan	Samenzang	
Zo. 25 mrt.	Pastor van der Linden	Palmpasen	CANTORIJ
Wo. 28 mrt.	Pastor Mathew	Samenzang	
Do. 29 mrt. (10.00 u.)	Idolette Verkerk	Witte Donderdag (Laatste Avondmaal)	Samenzang
VR. 30 mrt. (15.00 u.)	Idolette Verkerk	Goede Vrijdag	CANTORIJ
Zo. 01 apr.	Pastor G. Tol	1ste Paasdag	CANTORIJ
Ma. 02 apr.	Pastor van der Linden	2de Paasdag	Samenzang
Wo. 04 apr.	Diaken M. de Haas		Samenzang.
Zo. 08 apr	Pastor R. Hopman	Beloken Pasen	SOUND OF LIFE
Wo. 11 apr.	Pastor Mathew		Samenzang
Zo. 15 apr.	Idolette Verkerk		CANTORIJ
Wo. 18 apr.	Parochiaan		Samenzang
Zo. 22 apr.	Pastor J. van der Linden		BETWEEN
Wo. 25 apr.	Pastor Mathew		Samenzang
Zo. 29 apr.	Pastor B. Stuifbergen		Samenzang
Wo. 02 mei.	Diaken M. de Haas		Samenzang
Zo. 06 mei	Pastor G. Tol		CANTORIJ

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om tien uur de rozenkrans gebeden. Iedere 2^{de} en 4^{de} woensdag van de maand is er een Eucharistieviering de andere woensdagen een gebedsdienst met communierite.

Mededelingen bestuur:

UITNODIGING TOT BIJWONING VAN DE LEDENVERGADERING
VAN DE GELOOFGEMEENSCHAP VAN O.L.V. VAN GOEDE RAAD
OP MAANDAG 26 MAART AANVANG 19.30 UUR
LOCATIE: SANCTA MARIA, WILGENHOF LAAN 2A TE BEVERWIJK

Op deze ledenvergadering worden uiteraard het jaarverslag en de Jaarrekening 2017 en begroting 2018 besproken. Het bestuur heeft nagedacht en gesproken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap.

Wij vragen u deze avond met ons mee te denken over onze toekomst.

Wij vinden dit erg belangrijk en verwachten een grote opkomst.

Wilt u aangeven dat u komt op de lijst die in de koffiekamer hangt? Dan zorgen wij dat er voldoende plaats is.

Uw bijdrage is onze toekomst!

Het bestuur van Stichting en Vereniging wil langs deze weg iedereen hartelijk danken voor de financiële ondersteuning in het afgelopen jaar. Iedere bijdrage van de kleinste munt tot meerdere keren het grootste bankbiljet is van harte welkom en wordt gewaardeerd.

Goede Raadkerk.

Op dit moment zijn Alex van Luijn en Cor Bart, namens onze geloofsgemeenschap, in overleg met Kees Nelis om te bezien of het mogelijk is ruimten in de kerkzaal te creëren en te huren voor de geloofsgemeenschap en de evt. andere gegadigden. Wat hebben we nodig en is het financieel haalbaar; zijn de twee belangrijkste vragen. Op de Ledenvergadering van 26 maart lichten wij u in over de stand van zaken op dat moment.

SamenBeverwijk

Alex van Luijn, de man die zich onvermoeibaar inzet o.a. om het complex van De Goede Raad te behouden voor Beverwijk en voor ons; is kandidaat voor SamenBeverwijk, lijst 8.

Past 'SamenBeverwijk' bij U, denk dan aan Alex - 21 maart - in het stemhokje.

Meer info vindt u om www.samenbeverwijk.nl

Van de Penningmeester : KERKBIJDRAGE

Beste mensen, het jaar 2017 is voorbij. Het bestuur wil u vragen om de door u toegezegde jaarlijkse bijdrage contant te betalen aan de penningmeester of over te maken op het hieronder vermelde bankrekening nummer.

Bankrek.nr: NL31 RABO 0125 5716 23 t.n.v. Stg. tot beh. van OLV van Goede Raad - onder vermelding van donatie 2018.

Ook in 2018 zullen wij weer de eindjes aan elkaar moeten knopen en onze verplichtingen voldoen zoals het betalen van huur, gas, licht en water enz.

Geadviseerd wordt een maandelijks bijdrage van 5 euro per maand. Of ineens 60 euro per jaar.

Voor echtparen 7,50 euro of 90 euro per jaar.



Het bestuur.

Stille omgang Het Gezelschap van de Stille Omgang, afd. Beverwijk en Omstreken maakt U er op attent dat de Stille Omgang naar Amsterdam dit jaar wordt gehouden **in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart**.

Men begint om 20:45 uur met een kort Sacramentslof in de Apostelkerk (hoek Plesmanweg/van Riemsdijklaan) in Beverwijk en vertrekt vandaar met de bus om 21:15 uur. Terugkomst ca. 01:30 uur. Een buskaart kost € 12,00 per persoon.

Verkoop buskaarten t/m 1 maart bij: O.L.Vr.v.Goede Raad - Wilgenhoflaan 2a te Beverwijk voorm. Klooster 'Sancta Maria'
Wij bevelen deelname van harte aan.

Agenda

Vrijdag	16 maart	12.30 uur	Lunch vrijwillige Pastores in de Zorgcentra		
Zaterdag	17 maart	20.45 uur	Stille Omgang – Amsterdam		
Zondag	18 maart	14.30 uur	FILM: LA VITA E BELLA (Het leven is mooi)	Aansluitend een maaltijd.	(Opgeven bij Fred)
Zondag	25 maart	13.30 uur	Klaverjassen		
Maandag	26 maart	19.30 uur	ALGEMENE LEDENVERGADERING		
Donderdag	29 maart	10.00 uur	Witte Donderdag (Laatste avondmaalviering)		
Vrijdag	30 maart	15.00 uur	GOEDE VRIJDAG (Kruiswegviering)		
Maandag	02 april	11.00 uur	PAAS BRUNCH Na de viering van 10.00 uur.		(Opgeven bij Fred)
Woensdag	04 april	19.00 uur	Bijbeluitleg o.l.v. pastor J. van der Linden	Maaltijd vooraf	(Opgeven bij Fred)
Woensdag	25 april	19.00 uur	Bijbeluitleg o.l.v. pastor J. van der Linden	Maaltijd vooraf	(Opgeven bij Fred)
Zondag	29 april	14.30 uur	FILM: "The Cider House Rules".	Aansluitend een maaltijd	(Opgeven bij Fred)

Van Aswoensdag naar Pasen

Dit is de periode van "vasten". Mijn moeder zei over vasten: 'Laat de beelden maar vasten, die hebben harde koppen'. Ze sprak met overtuiging, want 't gezin waarin ze leefde had het hartstikke arm.

En ze had geen hoge pet op met het grondpersoneel van Onze Lieve Heer.

We zijn wel opgegroeid in ons gezin met het z.g. "vastentrommeltje", daarin bewaarden we de snoepjes die we door de week kregen. En op zondag mochten we die dan opeten, want de zondag is geen vastendag. Op die zondag kregen we geen "zondagsgeld" (één cent, of twee centen, of soms een muntstuk van 2,5 cent, de z.g. 'plak'. Ik weet niet meer of die centen dan gegeven werden aan een goed doel.

Tegenwoordig spreken we van de "veertigdagentijd". En ook nu wordt er aandacht gegeven aan "vasten"; maar dan meer gericht op "minderen" van bijv. voedsel ; drinken of roken. En wat we dan uitsparen doen we in het z.g. 'vastenzakje". Die sparen we op gedurende de zes weken voor Pasen en dan wordt dat opgespaarde geld gegeven aan een goed doel. Wij zouden het eventueel kunnen geven aan de voedselbank; dan komt het terecht bij mensen die het echt minder hebben dan wij, en daar ben ik 100% vóór!

Toen mijn moeder kind was bestond er geen voedselbank; ze kregen wel van de "Steun". Ik las dat het thema van deze veertigdagentijd luidt: "Even minderen voor 'n ander"; ook las ik: "Geef meer door te minderen". Dat lijkt me best een goeie; en dan even minderen met alcohol gebruik, of minderen met roken. Ik ben benieuwd of het me lukt.

Behalve deze materiële zaken, is deze periode ook de tijd van bezinning! Bezinning op ons eigen leven en bezinning op het leven van Jezus. We herinneren ons hoe hij gaat meemaken dat Hij in handen gespeeld wordt van de Hogepriesters en de Schriftgeleerden. Deze waren het in veel opzichten niet met Jezus eens; Hij lapte vaker regels (uit de wet) aan zijn laars. Op de Sabbat werken, terwijl dat niet mocht; - met onreine mensen omgaan, terwijl dat verboden was. Bij Jezus gaat de liefde voor de naaste boven alles, ook boven de regels van de wet. Maar dat gaat Hem de kop kosten.

Voordat het zover is geeft Hij nog een geweldig teken van Solidariteit en Verbondenheid: 't is bestemd voor allen die aan Hem willen blijven denken als Hij er niet meer is.

Op de laatste avond van zijn leven viert Hij met zijn leerlingen het Paasfeest, door samen met elkaar het Paasmaal te gebruiken: *Herinnering aan de bevrijding uit Egypte*.

Op heel bijzondere wijze breekt Hij Brood en zegent Hij de beker met wijn; Hij laat ze rondgaan en zegt : "Blijft dit doen om aan mij te denken". En zo, delend met anderen is Hij zijn Kruisweg gegaan, is Hij terecht gesteld op het Kruis; en is Hij ten derde dage levend onder ons geworden tot op de dag van vandaag.

Moge zijn Geest ons inspireren in deze spannende "Veertig Dagen Tijd".

Pastor B. Stuijbergen

Ik wens je 'liefdevolle' Paasdagen toe !



want met de aanslagen van nu
klinkt 'vrolijk Pasen' wat cru...!

Bloemetje van de maand

Januari

Mevr. Hennie Kocx - Post.

Februari

Alie v. Egmond - v. Rookhuizen.

