



Geloofsgemeenschap

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad

Beverwijk

Open brief van de geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad

Beverwijk, 6 november 2013.

Pastores en parochiebestuur St. Eloy

Naar aanleiding van uw schrijven van 22 oktober jl. delen wij u mede dat de geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad zich niet kan vinden in hetgeen u stelt in uw schrijven en in uw persbericht dat u tegelijkertijd naar de media in Beverwijk gezonden heeft.

Sinds september 2012 hebben bijna maandelijks gesprekken plaatsgevonden tussen u en vertegenwoordigers van onze geloofsgemeenschap. Bij het laatste overleg op 27 augustus jl. heeft u aangegeven dat u niet op ons verzoek wenst in te gaan om de beslissing van maart 2006 om de Goede Raadkerk te sluiten, te heroverwegen. Daarnaast werd ook ons verzoek afgewezen om overledenen van onze geloofsgemeenschap vanuit de Goede Raadkerk uit te dragen. Dit laatste ondanks het feit dat in het door u aangehaalde “besluit d.d. 15 april 2013” nogmaals aangegeven wordt dat er een kapel of gebedsruimte in de Goede Raadkerk gerealiseerd dient te worden.

Wij zijn van mening dat de pijn die door uw toedoen de geloofsgemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad de afgelopen 7,5 jaar is aangedaan, schier onoverkomelijk geworden is. Uw halsstarrige houding die wij sinds ons eerste gesprek in mei 2006 ervaren hebben spreekt hierbij boekdelen. Herstellen van deze pijn zal buitensporig veel moeite kosten. Wij kunnen ons daarom niet voorstellen hoe u ons tegemoet zou willen komen. In de afgelopen jaren heeft u regelmatig aangegeven dat onze geloofsgemeenschap niet meer bestaat. De geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad voelt zich daarom niet gehinderd om samenwerking te zoeken met andere parochies.

Vandaag, 6 november, wordt ons hoger beroep bij de Apostolische Signatuur in Rome behandeld. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat u de uitslag van dit beroep en onze verdere mogelijkheden, zoals een bede bij Z.H. Paus Franciscus, niet wenst af te wachten. Om op grond van uw brief de gebouwen over te dragen is gezien het bovenstaande prematuur.

Hoogachtend,

Namens de geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad.