



Nieuwsbrief

Jaargang : 7
Nummer : 1
Datum : 31 - 1 - 2017

Redactieadres: I. Verkerk,
0251 - 221612 / 06-46730102
idolette001@hotmail.com

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
Wilgenhoflaan 2a – 1944 TD Beverwijk
Tel.: 0251-223608 –of 06 10056548
www.onzelievevrouwvangoederaad.nl

Bankrek.nr: NL31 RABO 0125 5716 23 t.n.v.
Stg. tot beh. van OLV van Goede Raad
ANBI nr.: RSIN819243644

VIERINGEN IN DE SANCTA MARIA

AANVANG: 10.00 UUR

DATUM	VOORGANGER	KOOR
Wo. 08 febr	Parochiaan	samenzang
Zo. 12 febr.	Pastor P. Jacobs	SOUND OF LIFE
Wo. 15 febr.	Parochiaan	samenzang
Zo. 19 febr.	Pastor B. Stuifbergen	CANTORIJ
Wo. 22 febr.	Parochiaan	samenzang
Zo. 26 febr.	Pastor J. van der Linden	BETWEEN
Wo. 01 mrt.	Parochiaan	samenzang
Zo. 05 mrt.	Pastor G. Tol	SAMENZANG
Wo. 08 mrt.	Parstor Mathew	samenzang
Zo. 12 mrt.	Pastor H. Niesten	SOUND OF LIFE
Wo. 15 mrt.	Parochiaan	samenzang
Zo. 19 mrt.	Pastor B. Stuifbergen	CANTORIJ
Wo. 22 mrt.	Parochiaan	samenzang
Zo. 26 mrt.	Pastor J. van der Linden	CANTORIJ
Wo. 29 mrt.	Parochiaan	samenzang
Zo. 02 apr.	Pastor G. Tol	CANTORIJ

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om tien uur de rozenkrans gebeden. Iedere 2^{de} woensdag van de maand is er een Eucharistieviering de andere woensdagen een gebedsdienst met communierite.

KERKBIJDRAGE:

Het nieuwe jaar is bijna alweer twee manden oud. Het bestuur wil u vragen om de door u toegezegde financiële steun over te maken. Ook dit jaar zullen wij weer de eindjes aan elkaar moeten knopen en onze verplichtingen voldoen zoals het betalen van huur, gas, licht en water enz.

Geadviseerd wordt een maandelijkse bijdrage van € 5,00 per maand. Of ineens € 60,00 per jaar.

Voor echtparen: € 7,50 per maand of € 90,00 per jaar.

U kunt het storten op bovenstaande rekening t.n.v. de Stichting tot behoud van de OLV van Goede Raad.

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw bijdrage.

Het bestuur.

BIJBELGROEP:

Op 15 februari en 29 maart (19.30 uur) komt de Bijbelgroep weer bij elkaar die onder leiding staat van Pastor van der Linden. Voorafgegaan aan deze bijeenkomst komt u deelnemen aan een warme maaltijd waarvoor u zich wel moet opgeven bij Fred Windijk. (06 126 441 88)

KLAVERJASSEN:

Op zondag 26 februari wordt er weer een klaverjasmiddag georganiseerd. Kosten € 5,00 p.p. incl. koffie/thee/hapje en drankje. Na afloop wordt er voor de liefhebbers een heerlijke maaltijd geserveerd.

U kunt zich hiervoor opgeven bij Fred Windijk. (06 126 441 88)

STILLE OMGANG

Het Gezelschap van de Stille Omgang, afd. Beverwijk en Omstreken maakt U er op attent dat de Stille Omgang naar Amsterdam dit jaar wordt gehouden in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart.

Men begint om 20:45 uur met een kort Sacramentslof in de Apostelkerk (hoek Plesmanweg/van Riemsdijklaan) in Beverwijk en vertrekt vandaar met de bus om 21:15 uur.

Terugkomst ca. 01:30 uur. Een buskaart kost € 12,00 per persoon.

Verkoop buskaarten t/m 5 maart bij:

- H.H. Twaalf Apostelenkerk, Van Riemsdijklaan 120 te Beverwijk
- O.L.Vr.v.Goede Raad - Wilgenhoflaan 2a - te Beverwijk (voorm. Klooster 'Sancta Maria')
- St. Laurentius, - A. Verherenstraat 2 - te Heemskerk
- St. Odulphuskerk, - St. Odulfstraat 4 - te Wijk aan Zee
- Regina Caelikerk, - Hilbersplein 78 - te Beverwijk
- St. Jozefkerk, - Wijkerstraatweg 55 - te Velsen-Noord.

Wij bevelen deelname van harte aan.

ALPHA-CURSUS 2017

Deze begint op dinsdagavond **14 februari 2017**. We hopen dan weer vele deelnemers te mogen begroeten voor die bijzondere geloofscursus. Dat die bijzonder is mag je wel stellen, want deze cursus heeft inmiddels een bereik van miljoenen mensen over de hele wereld. De aantrekkingskracht zit niet alleen in de geestelijke inhoud over het christelijk geloof, maar zeker ook in de gezamenlijke warme maaltijd waar we elke avond mee beginnen. Om 18.30 uur staat de tafel gedekt en dan kun je gratis aanschuiven. Want dat is ook een kenmerk, de cursus is gratis, een vrijwillige bijdrage mag natuurlijk altijd.

We komen bijeen gedurende 10 avonden die lopen van 14 februari tot 25 april.

Op 8 april houden we de alpha-dag in het voormalige Julianaklooster aan de Hoogeweg in Heiloo naast het Mariapark Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Wie meer wil weten over het christelijk geloof of zich daar meer in wil verdiepen is van harte welkom in de Grenspost aan de Van Riemsdijcklaan 120 (naast de Apostelkerk), Beverwijk.

Voor meer info of voor de aanmelding kun je bellen met Henk Niesten 0251-294367 of mailen: hjozefniesten@planet.nl



Van de pastores

De periode die nu voor ons ligt, de vier zondagen in februari, vraagt om een luisterend oor naar de Bergrede van Jezus. Zoals ooit Mozes vanaf de berg Sinaï met de twee stenen tafelen naar beneden kwam om zijn volk de belangrijkste waarden mee te geven, zo geeft ook Jezus als de nieuwe Mozes aan ons, zijn leerlingen, Zijn belangrijkste waarden door.

“Licht op de Kandelaar” om voor elkaar zichtbaar te maken dat het draait om de vergevende liefde.

“Zout” om het leven aangenaam en smakelijk te maken.

En Hij vertelt dat Hij niet gekomen is om ook maar een spikkeltje uit het oude boek over te slaan, integendeel.

“Wie Jezus de Christus ontmoet, ontmoet het Jodendom”.

Dit zijn stevige gedachten, waar we nog eens pittig op kunnen kauwen.

En dit alles in voorbereiding op de Carnavalszondag 26 februari a.s.

Dan staat er weer “een paard in de gang” en verkleden ze zich in het zuiden van het land tot de meest uitzinnige figuren. ALAAF!!!

Ik herinner me die Dinsdag als de z.g. “Dikke Dinsdag”, waarop we lekkere “platters” aten die moeder bakte op de platte buiskachel. Het was Vastenavond!

En de woensdag is de z.g. Aswoensdag, het begin van de Vastenperiode: nu noemen we dat de veertig-dagen tijd, voorbereiding op Pasen.

In het volgende bericht schrijven we wat deze tijd inhoudt. In elk geval willen we in ónze geloofsgemeenschap meedoen met de mensen van de Jozefgemeenschap in Velsen-Noord.

We halen geld op voor de Priesteropleiding in India.

Pastor Bertus Stuifbergen.

Wandeling.

De winter gaat weer verdwijnen.

Groen voorjaar komt alom.

Zon gaat aarde meer beschijnen.

Geeft warmte aan natuur weerom.

Natuur staat zo op ontgroenen.

Als de lucht naar “lente” ruikt.

Natuur nog niet te benoemen.

Nieuw leven dat ontluikt.

Dieren komen uit hun winterslaap.

Vogels bouwen snel hun nest.

Het lammetje laat zijn blaas.

Wind waait van oost, naar west.

Zet de stap op het lente pad.

Geniet van de mooie natuur.

Komende lente in het hart.

Zo de wind waait, warm en puur.



Gerard de Reus.