



Nieuwsbrief

Jaargang : 7
Nummer : 2
Datum : 24 - 3 - 2017

Redactieadres: I. Verkerk,
0251 - 221612 / 06-46730102
idolette001@hotmail.com

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
Wilgenhoflaan 2a – 1944 TD Beverwijk
Tel.: 0251-223608 –of 06 10056548
www.onzelievevrouwvangoederaad.nl

Bankrek.nr: NL31 RABO 0125 5716 23 t.n.v.
Stg. tot beh. van OLV van Goede Raad
ANBI nr.: RSIN819243644

VIERINGEN IN DE SANCTA MARIA

AANVANG: 10.00 UUR

DATUM	VOORGANGER	KOOR
Zo. 02 april	Pastor G. Tol	SOUND OF LIFE
Wo. 05 april	Parochiaan	samenzang
Zo. 09 april	Pastor van der Linden (Palmpasen)	CANTORIJ
Wo. 12 april	Pastor Mathew	samenzang
Do. 13 april (19.00 uur)	Pastores Tol en Stuifbergen (Witte donderdag)	BETWEEN
Vr. 14 april (15.00 uur)	Idolette Verkerk (Kruisweg viering)	CANTORIJ
Zo. 16 april	Pastores Tol en Stuifbergen (Pasen)	CANTORIJ
Ma. 17 april	Pastor van der Linden (2de Paasdag)	samenzang
Wo. 19 april	Parochiaan	samenzang
Zo. 23 april	Pastor B. Stuifbergen (beloken Pasen)	CANTORIJ
Wo. 26 april	Parochiaan	samenzang
Zo. 30 april	Idolette Verkerk	CANTORIJ
Wo. 03 mei	Parochiaan	samenzang
Zo. 07 mei	Pastor Tol	CANTORIJ
Wo. 10 mei	Pastor Mathew	samenzang
Zo. 14 mei	Pastor Jacobs	CANTORIJ
Wo. 17 mei	Parochiaan	samenzang
Zo. 21 mei	Pastor B. Stuifbergen	SOUND OF LIFE
Do. 25 mei	Idolette Verkerk (Hemelvaart)	samenzang
Zo. 28 mei	Pastor van der Linden	CANTORIJ
Wo. 31 mei	Parochiaan	samenzang
Zo. 04 juni	Pastor B. Stuifbergen (Pinksteren)	CANTORIJ

Maan-, dins-, donder-, vrij- en zaterdag wordt om tien uur de rozenkrans gebeden. Iedere 2^{de} woensdag van de maand is er een Eucharistieviering. De andere woensdagen een gebedsdienst met communie.

AGENDA

17 april	10.45 uur	Brunch op maandag 2 ^{de} Paasdag na afloop van de viering. Opgeven bij Fred voor deelname.
26 april / 31 mei		Bijbeluitleg van 19.30 – 21.00 uur, onder leiding van pastor J. van der Linden.
30 april	13.30 uur	Klaverjassen. Inschrijven bij Fred Windijk 06.12644188. Na afloop een warme maaltijd.
28 mei	15.00 uur	Filmmiddag. Franse film uit 2011: "L'Intouchable". Opgeven bij Fred Windijk 06.12644188. Na afloop een warme maaltijd.



UITNODIGING

**TOT BIJWONING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN DE GELOOFGEMEENSCHAP VAN DE O.L.V. VAN GOEDE RAAD
OP MAANDAG 27 MAART, AANVANG 19.30 UUR
LOCATIE: SANCTA MARIA, WILGENHOFLAAN 2A TE BEVERWIJK**

ONTBIJT door de firma JA (Jason/Arun)

Arun, onze misdienaar en zijn vriend Jason kwamen langs om toestemming te vragen om ontbijtjes bij ons aan de man te brengen. Zij hadden opdracht van school om een bedrijfje op te zetten en hadden deze vorm bedacht.

Wij gingen met ze om de tafel zitten.

Besloten werd dat zij hun plan op zondag 12 maart na de viering bij de mededelingen gingen promoten en de volgende zondag zou er om 9 uur een gezamenlijk ontbijt door hun worden geserveerd. Zij kregen ruim 20 aanmeldingen.

Ze kregen zelfs gratis eieren aangeboden.

Op zondag 19 maart kwam ik om vijf voor 9 binnen en wat een succes. Het was geen tweemans-bedrijf maar een familiebedrijf geworden. Oma's en moeders deden mee.

Natuurlijk moeten wij als kerk ook aan onze minderbedeelden denken. Daarom kreeg de vastenactie ook nog eens 50 euro uit hun project. Voor onze jarige pastor Henk Niesten was er ook nog een bloemstukje. Overal was aan gedacht.

Om 10 uur ging pastor Stuijbergen genoeglijk voor in een propvol Sancta Maria.

Hoe mooi en warm kan een druillige zondag niet zijn.



Namens de pastoraatgroep, Bets van Rookhuizen



Van de pastores

Pasen – Opstaan tot nieuw leven.

Goede Week en Pasen, als U dit leest is het zover, zijn we toe aan de laatste voorbereiding. Hoe hebben we de veertigdagentijd tot nu toe beleefd? Ik hoop als een echte tijd van bezinning op ons geloof en leven. In de Paasnacht werden de doopleerlingen gedoopt en gevormd en ontvingen zij deden zij voor het eerst mee met de Eucharistie. Wij worden gevraagd onze doopbeloften te vernieuwen. Wist U dat de doopleerlingen, de catechumenen in de eerste christentijd na hun eerste kennismaking met het geloof minstens anderhalf jaar tot zelfs drie jaar voorbereid werden op hun doopsel? De veertigdagentijd was de laatste voorbereiding. De meesten van ons zijn al als kind gedoopt en moesten de catechismus met de vragen en de antwoorden uit het hoofd leren. Werden wij daardoor christen? Want het gaat niet alleen om kennis, maar om een persoonlijke verhouding tot God, om een levenshouding, om de oude mens af te leggen en een nieuwe mens te worden als christen, als kind van God. Dat kan alleen als geloven een echte overgave is, een echte keuze. Als in onze tijd zoveel mensen afhaken, dan is dat, denk ik, omdat ze die keuze nooit gemaakt hebben, dat het geen echte overtuiging in hun hart geworden is. Ze hebben alleen uit gewoonte van kindsaf meegedaan. Dan kan het zomaar weg- glijden, omdat je niet bidt en geen tijd hebt voor verdieping en naar de kerk gaan of omdat je de Kerk alleen als een ouderwets instituut buiten je ziet. De veertigdagentijd is bedoeld voor ons als een herhalingscursus, een tijd van verdieping en hernieuwde keuze en we vieren dan met Pasen mét de verrijzenis van Christus ook ons nieuwe leven. Er zijn al een aantal mensen van de Goede Raad gemeenschap, die naast de vieringen meedoen aan de Bijbelgroep en ook meegedaan hebben of dit jaar meedoen aan de Alpha-cursus of de filmavonden over de Sacramenten. Ik hoop dat dat zo mag doorgaan. Maar aan ieder die dit leest, vraag ik: Leef in deze Goede Week mee met Christus. Met zijn angst in de Hof van Olijven, zijn pijn bij de geseling en aan het kruis. Niet als een verhaal dat we al zo dikwijls gehoord hebben, maar als een gebeuren, dat ons raakt, dat we meebeleven. Dan kunnen we ons realiseren hoe groot de liefde van God voor ons is. Dan gaat het voor ons leven, dan worden we nieuwe mensen, Christenen, steeds meer. Dat wens ik u toe. Dan wordt het een Zalig Pasen.

Pastor J.C. v.d. Linden

De Lente.

Heldere luchten in de heldere nacht.
Doet de temperatuur soms snel dalen.
Maar de zon houdt nu ook de wacht
Om de komst van lente te bepalen.

De winterslaap wordt doorbroken.
En knoppen van bloemen ontlokten.
De natuur die door de zon ontwaakt.
Is door de warmte in mildheid geraakt.

Door het milder worden van het weer.
Geeft de natuur zijn rijkdom weer.
Bladeren komen en kleuren de bomen.
De lente pracht is weer terug gekomen.

Gerard de Reus.



Bloemetje van de maand.

Januari

overhandigd aan : Mevrouw Rina Berg
Beterschap & Sterkte.

Februari

overhandigd aan : Mevrouw An v.d. Lem :
Beterschap & Verjaardag.

Maart

overhandigd aan: Mevrouw Roos Elst
Van harte Beterschap.

Zalig Pasen!

