



Nieuwsbrief

Jaargang : 9
Nummer : 5
Datum : 26 -10 - 2019

Redactieadres: I. Verkerk,
Tel.: 06-46730102
idolette001@hotmail.com

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
Wilgenhoflaan 2a – 1944 TD Beverwijk
Tel.: 0251-223608 –of 06 10056548
www.onzelievevrouwvangooderaad.nl

Bankrek.nr: NL31 RABO 0125 5716 23 t.n.v.
Stg. tot beh. van OLV van Goede Raad
ANBI nr.: RSIN819243644

VIERINGEN IN DE SANCTA MARIA

AANVANG: 10.00 UUR

DATUM	VOORGANGER	KOOR
Za. 02 nov. (19,00 uur)	Idolette Verkerk (Allerzielen)	Samenzang
Zo. 03 nov.	Idolette Verkerk	Cantorij
Wo. 06 nov.	Diaken Marcel de Haas	Samenzang
Zo. 10 nov.	Pastor Bob van Oploo	Sound of Life
Wo. 13 nov.	Pastor Mathew	Samenzang
Zo. 17 nov.	Pastor Bertus Stuifbergen	Cantorij
Wo. 20 nov.	Parochiaan	Samenzang
Zo. 24 nov.	Pastor Ron Hopman (Christus Koning)	Samenzang
Wo. 27 nov.	Pastor Mathew	Samenzang
Zo. 01 dec.	Idolette Verkerk (1 ^{ste} advent)	Cantorij
Wo. 04 dec.	Diaken Marcel de Haas	Samenzang
Zo. 08 dec.	Pastor Bertus Stuifbergen (2 ^{de} advent)	Sound of Life
Wo. 11 dec.	Pastor Mathew	Samenzang
Zo. 15 dec.	Pastor Jan van der Linden (3 ^{de} advent)	Samenzang
Wo. 18 dec.	Parochiaan	Samenzang

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om tien uur de rozenkrans gebeden. Iedere 2^{de} en 4^{de} woensdag van de maand is er een Eucharistieviering. De andere woensdagen een gebedsdienst met communie.

Agenda

Maandag 11 nov.	18.00 uur	Sint Maarten bij Santa Maria	
Zondag 24 nov.	14.30 uur	Filmmiddag Into America	met aansluitend een maaltijd (opgeven bij Fred)
Woensdag 27 nov.	19.00 uur	Bijbeluitleg o.l.v. pastor v.d. Linden	- Maaltijd vooraf - (opgeven bij Fred)
Iedere maandagmiddag		SOOS	o.a. klaverjassen van 13.30 tot 15.30 uur.



Beste mensen,
Onze geloofsgemeenschap wordt draaiende gehouden door het vele werk van een aantal vrijwilligers. Ondersteuning is altijd van harte welkom!
Maar ook uw financiële ondersteuning is van harte welkom.
Toen wij in 2015 in Sancta Maria kwamen hebben zich 200 leden aangemeld voor onze vereniging.
Iets meer dan de helft van de leden betaalt een vrijwillige ledenbijdrage.
Een aantal bedenkt de collecte ruimhartig.

Zonder deze inkomsten hebben wij geen toekomst.
Helpt u ons ook?

Een vrijwillige bijdrage kunt u doen op de bankrekening van onze Stichting.



Bankrek.nr: NL31 RABO 0125 5716 23

t.n.v. Stg. tot beh. van OLV van Goede Raad - onder vermelding van donatie 2020.

ANBI nr.: RSIN819243644



Herfst-heiligen

De donkere maanden van de herfst zijn vaak somber, grijs en ongezellig; de dagen worden korter en het is eerder donker! Dat heeft invloed op ons humeur; als de blaadjes vallen gebeurt er kennelijk ook wat met ons binnenste, iets negatiefs. En daar moet je wat tégen doen!

In de kerkelijke kalender zijn een aantal "feest" dagen opgenomen met heiligen die de strijd zijn aangegaan met kwade elementen.

Denk aan de aartsengel Michaël (29 sept.). Die heeft gevochten tegen Lucifer en hem uit de hemel gegooid. Op de "Vrije Scholen" vieren ze dat in Nederland o.a. met vlieger-wedstrijden. De ene vlieger probeert als Michaël de andere vlieger als Lucifer aan te vallen.

Denk ook aan Sint Joris. Hij versloeg de draak die de enige dochter van de Koning zou verslinden. Het lot had haar aangewezen om geofferd te worden.

En wat denken we van Martinus? (11 nov.) Hij ging de strijd aan tegen armoede. Vandaag de dag lopen we met lichtjes en zingen o.a. "geef me 'n appel of een peer, dan kom ik het hele jaar niet meer".

Tenslotte vieren we op 6 december Sint Nicolaas. Die kennen we het beste. Deze lieve man kwam ook op voor de armen en berooiden. Denk aan de munten voor die huwbare meisjes!

Nog steeds krijgen we "gouden" chocolade muntjes in een netje.

Zeg maar eens dat we in de herfst geen Heiligen hebben die de grijze en sombere dagen enigszins opfleuren.

Pastor Bertus Stuifbergen, namen het Pastoraal Team

Bloemetje van de maand.

September

overhandigd aan :
mevrouw Mieke Stuifbergen
Beterschap toegewenst.



Oktober

overhandigd aan :
† Nico en Rie Dekker

Handen

Ze vouwen om te bidden

Ze strelen bij beminnen

Ze wijzen de weg

Ze helpen bij pech

Ze wuiven om te groeten

Ze schudden bij ontmoeten

Ze schrijven hoe het gaat

Ze wrijven bij smaad

Ze tasten in het duister

Ze klappen bij luister

Ze verdienen ons brood

Ze rusten bij de dood.

