



Nieuwsbrief

Redactie:
I. Verkerk, 0251 - 221612
06-46730102
e-mail: idolette001@hotmail.com

Jaargang : 2011

Nummer : 7

Datum : 17-12-2011

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
Arendsweg 61 – 1944 JA Beverwijk
Tel.: 0251-223608



Wilt u de **Nieuwsbrief** via de **digitale post** ontvangen en u heeft ons nog niet uw mailadres toegezonden, dan zien wij deze gaarne tegemoet: olvgooderaad@zonnet.nl of idolette001@hotmail.com
Tevens is het mogelijk de Nieuwsbrief vanuit de **Website** in te zien: www.onzelievevrouwvangooderaad.nl

Beste vrienden
en allen die zich betrokken voelen
bij de Buurtkerk O.L.Vrouw van Goede Raad.
Hierbij de laatste Nieuwsbrief van dit jaar.
Zoals U ziet is er nog héél wat te beleven in
DIT HUIS VAN GOD
waar wij allen tezamen komen !

ACTIE !!!



UW KERSTGROET NAAR ROME

Laat de Goede Raadkerk niet verloren gaan!!
Stuur als sympathisant en parochiaan van de
Goede Raadkerk

UW KERST-BOODSCHAP NAAR ROME !!

Verdere info zie achterzijde blad: 'WIST U DAT'

Nostalgische Kerst in de Goede Raadkerk



Zaterdag 24 december 2011

Aanvang 21.00 uur

Voorganger: Pastor G. Tol

Muzikale medewerking: "Cantorij Goede Raad"



Misintenties:

Mgr. Jaap Duivenvoorde; Gré Koopman; overl.ouders v.d. Wijst - Borst en schoondochter Gwenda;
Overl. ouders Hulscher - de Wit en overl. zonen en dochters; Johannes Christiaan Beliën; Annie Beliën-Nijman;
Overl. fam. Groen - Kleyne; Alie Groen - de Goede; Catharina Johanna Vijzelaar - de Boer;
Gerardus Johannes Vijzelaar en zoon Kees; Jan Kramer en overl. ouders Kramer en Nieman.

Zondag 8 Januari 2012

Aanvang 10.00 uur

Woord- & Communieviering
in de Kerk

Voorganger: Pastor B. Stuifbergen
m.m.v. 'Cantorij'

'Doop van de Heer'



Misintenties: Jan Kramer en overl. ouders Kramer en Nieman;
Catharina Johanna Vijzelaar - de Boer; Gerardus Johannes
Vijzelaar en zoon Kees.

Einde gebedsweek
voor de eenheid van de Christenen

Zondag 22 Januari 2012

Eucharistieviering
in de Kerk

Aanvang 10.00 uur
Voorganger: Pastor G. Tol
m.m.v. 'Cantorij'



Overige vieringen: aanvang 10.00 uur

Maandag 26 december 2011
2^e Kerstdag

Communio met Rozenkrans
Kerst- Samenzang
Mariakamer

Zondag 15 Januari 2012

Communio met Rozenkrans
Mariakapel - Parochie Centrum



Zaterdag 31 december 2011
Dankviering

voor de zielenrust van onze
parochianen die in het afgelopen
jaar zijn heengegaan
Mariakamer

Zondag 29 januari 2012

Communio met Rozenkrans
Mariakapel -Parochiecentrum

Géén Rozenkransgebed op
24 december 2011 en 1 januari 2012.



Zondag 5 februari 2012

Communio met Rozenkrans
Mariakapel - Parochiecentrum

Zondag 12 februari 2012

Woord- & Communieviering
Voorganger Pastor Stuifbergen
m.m.v. SOUND OF LIFE

Activiteiten

Wilt U meer weten over de Bijbel ?

Onze Bijbelgroep is 'n kring van mensen die op een ontspannen manier met elkaar willen praten over de Bijbel en het Geloof. De Bijbelgroep staat onder leiding van **Pastor G.Tol**.
Wij komen weer samen op 28 DECEMBER om 20:00 uur in de Mariakamer van het Parochiecentrum.



Wist je dat ...?

✓ De Stichting tot Behoud heeft een bod gedaan van een ton aan de makelaar van het Bisdom.

✓ Het Eloy bestuur een legaat (een ton) in ontvangst heeft genomen, dat volgens de laatste wilsbeschikking expliciet bestemd moest worden voor de Goede Raadkerk.
..... **HET BEHOUD VAN DE KERK IS DUS IN FEITE REEDS GEWAARBORGD**.....

✓ Reeds 6 jaar staat de Goede Raadkerk met haar bijgebouwen te koop. Ondanks de 'hoopgevende' berichten vanuit het Eloy bestuur zonder resultaat.

De verloedering slaat toe

en zal nog meer toeslaan als de vrijwilligers hun handen ervan aftrekken.

Gelukkig heeft U die mensen gesteund.

Dank zij U kunnen zij het volhouden.

Zonder Uw steun zou het ook zinloos zijn.

De Steunbeer zal met Uw goedkeuring weer vanaf 1 januari 2012 geïnd worden.

✓ Als er op zondag te veel kerkgangers zijn moeten wij om de veiligheid te waarborgen gebruik maken van de kerkzaal, die weer aangenaam verwarmd wordt, en na afloop is er een gezamenlijk kopje koffie achter in de kerk.

✓ De uitspraak uit ROME laat nog steeds op zich wachten. Het wordt beschouwd als een formaliteit!

✓ U kunt de **Bisschop in Rome** een **Kerstboodschap** sturen. !!!

Goede Raad-kaarten zijn voor € 1,25

(incl. geadresseerde enveloppe & postzegel)

verkrijgbaar in het Parochiecentrum.

STEUNT U ONS ? !



Congregation for the Clergy

Attn. His éminence Mgr. Mauro Piacenza

Palazzo della Congregazione

Piazza Pio XII, 3

00193 Roma, Italië



JOOP HAGENDOORN 25-2-1924 - 3-12-2011

Dankbaar herinneren wij Joop voor al datgene wat zij vanuit de Goede Raadparochie voor anderen heeft betekend. Samen met haar man Cor verzorgde zij de contacten met de missionarissen van de parochie door middel van het blad "Vice Versa". Dankzij haar vakkennis verzorgde zij liturgische kleding en zij was ook jarenlang lectrice. Zij maakte 15 jaar lang deel uit van de redactie van het parochieblad en maakte liturgieboekjes voor Kerst en Paas.

Zij gaf duidelijk haar mening te kennen. Hoewel haar gezondheid vaak te wensen overliet, liet zij zich daardoor niet uit het veld slaan. Het leek wel alsof zij negen levens had gekregen. Maar ook aan negen levens komt een eind. Na ruim 13 jaar ging zij naar haar Cor die zij erg miste vooral als het leven mooi was en zij het niet meer met hem kon delen. Het was een eer geweest om haar wens, uitgedragen te worden vanuit de Goede Raadkerk, in te willigen. Het mocht niet zo zijn. Wij zullen haar in ons dagelijks rozenkransgebed gedenken en aanbevelen bij onze Herder in de hemel. **Dat zij moge rusten in vrede.**

KERSTMIS

Het zal ook nu weer Kerstmis worden en in de stal ligt het Kindje klein maar vreugde zal er niet overal wezen, wel veel verdriet, angst en pijn.

Wij zingen met al onze koren massaal weer van vrede op aard. Toch kunnen velen dat niet meer horen, bij hen is dat woord niets meer waard.

Want als je van huis en haard bent verdreven of je geliefde ligt nog in het puin, hoe moet je dan verder met je leven, dan klinkt toch geen citer of bazuin?

We vragen aan het Kerstkind dat wordt verwacht:
Breng in de stille Nacht
Uw volkeren weer tezamen.
Laat het zo zijn als toen
de Wijzen uit het Oosten kwamen.
Mogen zij weer horen die Engelenstem
dan zal uw Ster weer stralen
boven de stal van Bethlehem.



Greet Diemeer.