



- 04 jan. 2016 Pastoraatvergadering 15.00 uur.
- 10 jan. 14.00 - 16.00 uur Bijeenkomst in de Grote Kerk. **Vertel het aan Anna!**
U wordt gevraagd om uw verhalen over de Goede Raadkerk en haar geloofsgemeenschap te vertellen aan Anna van Delft.
De eerste sessie van 22 november jl. was zeer geslaagd, maar Anna heeft meer verhalen nodig om als basis te dienen voor een opera over de Goede Raad.
- 27 jan./24 febr. Bijbeluitleg 4^{de} woensdag van de maand van 19.30 - 21.00 uur.
Onder leiding van pastor J. vd. Linden.
- 31 jan. Nieuwjaars Klaverjassen op zondag. Aanvang 13.30 uur.
Inschrijven bij Fred Windijk 06.12644188.
- 10 febr. As-Woensdagviering 2^{de} woensdag v.d. maand Eucharistieviering
Voorganger pastor Mathew.
Voor vervoer : 06.10056548 Bets van Rookhuizen.
- 14 febr. 13.30 uur Kienmiddag met loterij (trekking loterij 16.30 uur) t.g.v. 1 jarig bestaan van de geloofsgemeenschap van de Goede Raad in de Sancta Maria.
Opbrengst van de loterij gaat naar een vrijwilligers organisatie in Kenia "Blessed Generation". Blessedgeneration.nl
Ruim 700 kinderen kregen een beter thuis en volgen goed onderwijs.
99% van uw gift is voor de kinderen.
- Koor repetitie Vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur.
- Soos Iedere maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
- Kerkschoonmaak 2^{de} dinsdag v.d. maand. 13.30 - 15.00 uur.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op ZONDAG 21 februari.

Kopij voor deze uitgave dient uiterlijk WOENSDAG 17 febr. ingeleverd te zijn bij Sancta Maria of digitaal bij idolette001@hotmail.com



Kerkklok

Het is 24 december 1949, ze is negen jaar oud en met haar ouders en zusje Ria van zeven op weg naar de nachtmis. Het komt bijna nooit voor dat ze om kwart voor tien 's avonds op straat loopt. Papa heeft haar hand vast in de zijne, zijn hand is heerlijk warm. Ria houdt haar mama vast. Ze huppelen allebei van blijdschap. Ria en zij zijn nakomertjes. Twee blonde meisjes, blauwe ogen, vlechten en strikken in het haar. Allebei dezelfde kleur jas door mama gemaakt, lichtgrijs. De kerkklokken zijn stil ze beieren niet, dat heeft te maken met de oorlog, toen hebben ze de klokken afgepakt, heeft papa verteld. Anders roepen de klokken de mensen naar de kerk: bim bam, kom maar, kom maar. Dan gebeurt er iets dat die avond onvergetelijk maakt. Uit de hoge kerktoren komt muziek, een trompettist speelt het Stille Nacht, Heilige nacht. De klanken waaiëren door de donkere nacht, dan weer hard dan weer zacht omdat hij steeds op een ander punt in de toren gaat staan. De mensen staan stil om omhoog te kijken. Papa, mama en zij staan ook stil. Ze denkt: *ik droom toch niet*. Ze moet bijna huilen van geluk. *Loop ik hier echt met papa, mama en mijn zusje in de kou en het pikkedonker*. Ze is al heel lang geen negen meer, maar het kerstgevoel zal ze haar hele leven houden, op weg naar het kindje in de kribbe en met de gedachte aan veiligheid en vrede, de vrede van de stal.



★ Wij wensen U een
Zalig Kerstmis,
en een
Gezegend Nieuwjaar