



Nieuwsbrief

Jaargang : 3
Nummer : 5
Datum : 20 - 10 - 2013

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
Arendsweg 61 – 1944 JA Beverwijk
Tel.: 0251-223608
Bank: 3314.113.781 Stichting tot behoud Goede Raad
Redactie: I. Verkerk, 0251 - 221612 / 06-46730102
idolette001@hotmail.com
www.onzelievevrouwvangoederaad.nl

VIERINGEN

AANVANG: 10.00 UUR

DATUM	VOORGANGER	KOOR	LOKATIE
Zo. 27 okt.	I. Verkerk	Samenzang	kerk
Wo. 30 okt.	Parochiaan	samenzang	Mariakamer
Za. 02 nov.	Pastor Tol (Aanvang 15.00 uur)	Cantorij	kerk
Zo. 03 nov.	Pastor B. Stuifbergen	Cantorij	kerk
Wo. 06 nov.	Parochiaan	samenzang	Mariakamer
Zo. 10 nov.	Pastor Tol	SOUND OF LIFE	kerk
Wo. 13 nov.	Parochiaan	samenzang	Mariakamer
Zo. 17 nov.	I. Verkerk	Samenzang	kerk
Wo. 20 nov.	Parochiaan	samenzang	Mariakamer
Zo. 24 nov.	Pastor v. d. Linden	Cantorij	kerk
Wo. 27 nov.	Parochiaan	samenzang	Mariakamer
Zo. 01 dec.	I. Verkerk	Samenzang	kerk
Wo. 04 dec.	Parochiaan	samenzang	Mariakamer
Zo. 08 dec.	Pastor Tol	SOUND OF LIFE	kerk
Wo. 11 dec.	Parochiaan	samenzang	Mariakamer
Zo. 15 dec.	Pastor B. Stuifbergen	Cantorij	kerk
Wo. 18 dec.	Parochiaan	samenzang	Mariakamer

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om 10.00 uur de rozenkrans gebeden in de Mariakamer.

UITNODIGING: ALLERZIELENVIERING - Zaterdag 2 november 15.00 uur.

De uitnodiging geldt voor iedereen maar in het bijzonder voor diegene die het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen van een dierbare. Onze geloofsgemeenschap zal, tijdens deze viering, de namen noemen van de overledenen. Na afloop brengen wij een bloemenhulde aan Maria, bij de grot in de tuin.



BOEKBESPREKING: "Wat betekent dit voor mijn leven" - Donderdag 19 november 20.00 uur

Pastor van der Linden, die ook bij ons voorgaat in de kerk, vertelt over zijn boek. Het is een handboek voor vrijwilligers die zich willen bezinnen op het geloof en uitleg krijgen op hun vragen. Pastor van der Linden beschrijft de gesprekken met mensen waarmee hij van gedachten heeft gewisseld. Het boek kunt u kopen bij de Goede Raad. De kosten bedragen € 17,95.

PROCES BIJ DE APOSTOLISCHE SIGNATUUR BEGONNEN. Vrijdag 11 Oktober 2013 | Cor Bart

Onze advocaat in Rome, Cristian Begus, meldt ons, dat het proces tussen de gelovigen van onze geloofsgemeenschap en de Bisschop van het bisdom Haarlem/Amsterdam begonnen is.

Op 21 oktober dient onze advocaat de eerste ronde van verdediging ingeleverd te hebben. Alle benodigde stukken zijn in het Engels vertaald en aan hem aangeleverd.

BEZIELD VERBAND: In het **bisdom Haarlem** is in veel parochies grote onrust ontstaan over de voorgenomen grootschalige **fusies**. Het bisdom is van plan om het aantal parochies op korte termijn terug te brengen van de huidige 162 naar ca. 50, uiteindelijk door middel van fusie.

Dat betekent de opheffing van evenzoveel lokale geloofsgemeenschappen.

Bij een fusie **wordt de parochie opgeheven** (verliest haar juridische status met alle daaraan verbonden rechten en zekerheden) en worden alle eigendommen (kerkgebouw, bankrekeningen, fondsen, liturgische voorwerpen) en alle zeggenschap overgedragen aan een nieuw op te richten fusieparochie onder een door de bisschop benoemde eindverantwoordelijke pastoor en een nieuw parochiebestuur.

Alle parochies zullen in het fusieproces betrokken gaan worden.

Momenteel wordt aan parochiebesturen een intentieverklaring voorgelegd ter ondertekening, **zonder daarbij duidelijk aan te geven dat met het ondertekenen in principe al ingestemd wordt met de opheffing**.

Om die reden hebben enkele verontruste gelovigen het initiatief genomen om een avond te organiseren waarin objectief voorlichting gegeven gaat worden over de fusies. In navolging van Bezield Verband Utrecht, hebben de initiatiefnemers zich verenigd in Bezield Verband Noord-Holland i.o. (in oprichting). De avond is bedoeld voor leden van parochiebesturen, pastores, pastoors en belangstellende parochianen van alle parochies van Noord-Holland.

Voor info: www.bezielverbandnoordholland.nl

AGENDA:	di. 22 okt.	Kerkschoonmaak 13.30 uur - 15.00 uur
	wo. 30 okt.	Bijeenkomst van de Bijbelgroep o.l.v. Paul Frankhuizen. (19.30 uur)
	di. 12 nov.	Kerkschoonmaak 13.30 uur - 15.00 uur
	di. 19 nov.	Boekbespreking met pastor Jan van der Linden. (20.00 uur)
	wo. 27 nov.	Bijeenkomst van de Bijbelgroep o.l.v. pastor Tol (20.00 uur)
	Zo 08 dec.	CONCERT a capellakoor HERMITAGE - 15.00 uur

Iedere maandag- en woensdagmorgen zijn vrijwilligers actief op het kerkhof.

TERUGBLIK: Twee Monumentendagen was de kerk, het kerkhof en de tuin geopend voor het publiek. Dat was toch wel een beetje schrikken zaterdag: erg weinig bezoekers, terwijl onze grote verteller en beeldenverzamelaar Paul Frankhuizen aanwezig was en Corrie de Nijs met haar zelfgemaakte babykleertjes en Frans van 't Hoff met een demonstratie weven en weefgetouw. Ook waren de schilderijen van Monique vd. Heide te bezichtigen. Zondag was het aanzienlijk drukker en 's middags trad het Black Gospelkoor **B.lief uit Egmond** op voor héél veel mensen. Het was een fantastisch optreden: zingen, swingen en jubelen. De koorleden kregen gaande het concert steeds meer plezier in hun optreden. Ze komen terug - op veler verzoek - op 29 december a.s. Komt u luisteren? Uw bezoek aan de kerk zal u nog lang heugen, want dit koor laat ons genieten!

Honderd jaar "Goede Raad" kerk.

1. Gij stoer en sterk kerkgebouw.
Vernoemd naar hemelse vrouw.
Waar Klokken wars van naam.
Luid roepen: "Kropholler,s" faam.
2. 'In loco pascuae" staat de naam.
Waar U voorgoed, kwam te staan.
En op dat gekochte "Hooiweidje"
Werd de bouw, een heel karweitje.
3. Waar bouwers van het eerste uur.
Elkaar bevochten te zwaard en vuur.
En oorlog stormen moesten deren.
Maar dit, ten goede konden keren.
4. Op 21 oktober 1914 zoals voorzegt.
"In angusta temporum"
Dan toch, de eerste steen gelegd.
Een bouw met vele opposenten.
Werd betaald met gewone centen.

Auteur: Gerard de Reus.

5. Honderd jaren in het verschiet.
Wakend over het tuinders gebied.
Waar tuinders zondags na hun werk.
Op klompen gingen naar hun kerk.
6. En het angelus klok" Gabriel"
Luiden als of een Gods bevel.
De klok waarop geschreven staat.
Eert de Vrouw van Goede Raad.
7. Tijden bieden het leven normen.
Geloven nu met andere vormen.
Met dank zij U nu erkent.
Als een prachtig"" Monument"".
8. In armoede en vele zorgen.
Bouwend een kerk voor morgen.
Zag U, vele komen en gaan.
Zij bezorgden U, die eer en faam.

