



Nieuwsbrief

Jaargang : 6
Nummer : 5
Datum : 22 -10 - 2016

Redactieadres: I. Verkerk,
0251 - 221612 / 06-46730102
idolette001@hotmail.com

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
Wilgenhoflaan 2a – 1944 TD Beverwijk
Tel.: 0251-223608 of 06.10056548
www.onzelievevrouwvangoederaad.nl

Bankrek.nr: NL31 RABO 0125 5716 23
t.n.v. Stg. tot beh. van OLV van Goede Raad
ANBI nr.: RSIN 819243644

VIERINGEN IN DE SANCTA MARIA

AANVANG: 10.00 UUR

| DATUM | VOORGANGER | KOOR |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| wo. 02 nov. 19.00 uur !! | Idolette Verkerk | Allerzielen viering samenzang |
| Zo. 06 nov. | Pastor G. Tol | CANTORIJ |
| Wo. 09 nov. | Pastor Mathew | samenzang |
| Zo. 13 nov. | Idolette Verkerk | SOUND OF LIFE |
| Wo. 16 nov. | Parochiaan | samenzang |
| Zo. 20 nov. | Pastor H. Niesten | CANTORIJ |
| Wo. 23 nov. | Parochiaan | samenzang |
| Zo. 27 nov. | Pastor J. van der Linden | SAMENZANG |
| Wo. 30 nov. | Parochiaan | samenzang |
| Zo. 04 dec. | Pastor G. Tol | CANTORIJ |
| Wo. 07 dec | Parochiaan | samenzang |
| Zo. 11 dec. | Pastor B. Stuifbergen | SOUND OF LIFE |
| Wo. 14 dec. | Pastor Mathew | samenzang |
| Zo. 18 dec. | Pastor J. van der Linden | CANTORIJ |
| Wo. 21 dec. | Parochiaan | samenzang |

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om 10.00 uur de rozenkrans gebeden. Iedere 2^{de} woensdag van de maand is er een Eucharistieviering de andere woensdagen een gebedsdienst met communierite.

Agenda

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| 24 oktober | 19.30 uur | Ledenvergadering |
| 26 oktober | 19.30 - 21.00 uur | Bijbeluitleg 4 ^{de} woensdag van de maand Onder leiding van pastor J. v. d. Linden. |
| 27 oktober | | Pastores Lunch. |
| 30 oktober | 14.30 uur | film "Luther" Na afloop een maaltijd van Fred. |
| 02 november | 19.00 uur | Allerzielenviering. |
| 09 november | 10.00 uur | Woensdagviering 2 ^{de} woensdag v.d. maand Eucharistieviering Voorganger pastor Mathew. Voor vervoer 06.10056548 Bets van Rookhuizen. |
| 11 november | 18.00 uur | Sint Maarten bij Santa Maria |
| 27 november | 13.30 uur | Klaverjassen op zondag. Inschrijven bij Fred Windijk 06.12644188. |
| 30 november | 19.30 - 21,00 uur | Bijbeluitleg 4 ^{de} woensdag van de maand Onder leiding van pastor J. v. d. Linden. |
| 14 december | 10.00 uur | Woensdagviering 2 ^{de} woensdag v.d. maand Eucharistieviering Voorganger pastor Mathew. |
| Koor repetitie | 20.00 uur | Vrijdagavond |
| Soos | 14.00 - 16.00 uur | Iedere maandagmiddag. |

THUIS COMMUNIE ONTVANGEN

Bent u niet in staat naar de kerk te komen
maar toch graag de communie thuis wilt ontvangen,
kunt u contact opnemen met
het Parochiecentrum 0251 -223608
om af te spreken wanneer u de communie wilt ontvangen.



MIS-INTENTIES

Gaarne tijdig voor de vieringen opgeven
bij Bets v. Rookhuizen 06.10056548
via de mail: bevaro@ziggo.nl
of bij een van de Gastvrouwen.



Herinneringen

Toen Bets mij vroeg een stukje te schrijven voor de Sancta Maria gemeenschap gingen mijn gedachten terug naar de Goede Raadkerk anno 19 mei 1955. De kerk zat afgeladen vol. In twee rijen van wel 100 na-oorlogse geboortegolfkinderen liepen we plechtig naar de eerste banken vooraan, links de meisjes, rechts de jongens. Op het schoolplein van de H. Hartschool hadden we geoefend hoe je met de handen gevouwen twee aan twee moest oplopen. Dit alles ter voorbereiding van je Eerste Heilige Communie. Ook werd je voorbereid op je Eerste Biecht die gelijk je Laatste Biecht werd betiteld, want bij een volgende biecht moest je zeggen: "Mijn Laatste Biecht is geweest 17 mei 1955". Dat was de datum van die Eerste Biecht zo vlak voor het grote feest. Die datum zat er in gegrift en ik had niet begrepen dat je bij elke volgende biecht moest doorschuiven wat datum betreft. Dus een jaar later was mijn Laatste Biecht nog steeds 17 mei 1955. Toen kwam natuurlijk de kritische vraag van de kapelaan.

De hoofdcelebrant in de H. Mis was zowaar pastoor Vollebregt en die had een kindvriendelijke preek waarin hij verschillende vragen stelde. Ik wist alle antwoorden maar kleine Pietje de Ridder kreeg voorrang en zo had ik dus niet mijn "enorme" kennis (nou ja ?) van de betekenis van de Eerste Heilige Communie kunnen etaleren. Ons was namelijk door onze juf Schram van de eerste klas geleerd dat als je de Hostie ontving je Jezus in je hart ging ontvangen. Je moest dan ook plechtig je handen onder het Communiebankkleed verstoppen en je tong uitsteken. Als je dan was teruggekeerd in de bank ging je knielen en met je handen gevouwen voor je gezicht stil met Jezus in je hart gaan praten. Dat was dus bidden. Thuisgekomen aan de Populierenlaan 114 kreeg ik als cadeau een kerkboekje met hele mooie plaatjes en een rode kaft. Ik bewaarde het als een schat. Op een goede dag ben ik mijn schat kwijtgeraakt wat me nog altijd verdriet doet. Maar het jeugdmissaal als cadeau bij mij plechtig Aannemen heb ik nog en daar staat de datum in van die Eerste Heilige Communie. Een dag om nooit te vergeten. Er volgden nog talrijke andere Communies, want de hele lagere schoolperiode ging je ongeveer elke ochtend voor schooltijd naar de kerk met in een krant een pakkie brood belegd met eigengemaakte poeierchocola (suiker vermengd met cacao!). Toen was geluk nog heel gewoon.

Het volgende stukje gaat over 1 juni 1957.
Pastoor Henk Jozef Niesten



Wind ruist

De wind ruist door de bomen.
 Kalend wordt het groene bos.
 Bladeren worden meegenomen.
 Kastanjes vallen op het mos.

Bomen herfstkleur tooiend.
 Gewelven van bonte pracht.
 De wind bladeren strooiend.
 Geeft faam in kleuren pracht.

Takken buigen van hoge bomen.
 Bladeren temperen het licht.
 Paddenstoelen die mos omzomen.
 Natuur voor de herfst gezwicht.

De zon gefilterd in haar fase.
 Belicht het met kleurrijke bos.
 Bladeren door wind geblazen.
 Ritselen op het zachte mos.

Gerard de Reus.



2 november 2016
Allerzielen herdenking
in Sancta Maria
Aanvang 19.00 uur

We laten deze dag een kaarsje branden
 voor alle mensen die niet meer onder ons zijn.
 Hun herinneringen blijven altijd in ons hart.

ik *Ik draag je met me mee*
noem *Je bent er, en ook niet*
je *Zo onbereikbaar, zo dichtbij*
naam *Zingt jouw naam in mij.*



De **volgende Nieuwsbrief** verschijnt op ZONDAG 11 DEC. a.s.
 Kopij voor deze uitgave dient uiterlijk VRIJDAG 9 DEC. ingeleverd te zijn bij Sancta Maria
 of digitaal bij idolette001@hotmail.com